

KOMFRIT

Nr. 4/2016

Et blad for børn

KOMFRIT UDGIVES AF LM KIDS

Vind!

Måske er du den heldige, der vinder et skateboard

Hvorfor tro på Gud?

Fire børn fortæller om at tro

Vitser



HVORFOR TRO PÅ GUD?



TEKST & FOTOS
MARIA LEGARTH

Tilde My Kærdgaard Wik, 9 år, Årsdale

Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror på Gud, men jeg tror på ham og Jesus. Han er god og kan hjælpe, og lytter til én, når man taler til ham.

August Nielsen, 10 år, Svaneke

Jeg tror på Gud, fordi min far og mor gør, og fordi Gud har skabt jorden. Hans søn er den rigtige. Jeg tror på Jesus, fordi han døde for vores skyld, og er Jesus Kristus.

Alma Kjøller, 10 år, Østermarie

Jeg tror på Gud, fordi mine forældre har lært mig det, fordi de tror. Jeg kommer på juniorlejr, og vi læser et stykke i en andagtsbog efter aftensmad, hvis vi ikke er for trætte. Så jeg hører om Jesus mange steder. Derfor tror jeg!

Noah Pedersen, 10 år, Nexø/Snoge-bæk

Historierne om Jesus er ret interessante. Så tænker jeg, at det kunne godt være sket. Og det føles rigtigt. Og Jesus føles som et godt navn. Det lyder ikke ondt. Jeg tror, at Gud giver os et godt liv med gode oplevelser. Gud lyder helligt, og der sker fantastiske ting i historierne. Jesus og Gud lyder som en stærk sammenhæng. Hvis Jesus ikke havde levet, så var vi ikke her. Jesus døde for os. Det var et meget modigt valg, han indgik.

Jeg mærker Gud

Af Randi Hjortholm

Gud er min bedste ven. Med ham kan jeg le, blive vred og græde. Jeg er også Guds barn. For ham er jeg perfekt. Jeg er nemlig skabt i Guds billede, så jeg ligner ham.

Jeg mærker Gud på mange måder i mit liv. Jeg kan vågne op med den dybeste ro, selvom jeg har mange ting, der fylder i mine tanker.

Jeg mærker mest Gud, som min himmelske Far, når jeg læser i Biblen. Så har jeg det, som om jeg kryber op i Guds favn som en fugleunge og bagefter springer ud som en ørn med Guds rustning på og med hans store kærlighed i hjertet.



Sjov på bagsædet



SVAR BILMÆRKER:
 1. Hyundai 2. Ferrari
 3. Subaru 4. Renault
 5. Opel 6. Lada
 7. Citroën 8. Peugeot
 9. Chevrolet

Vejskilte

Find skilte magen til disse og kryds dem af, ligesom når du spiller banko. Hvad tror du skiltene betyder? Spørg de andre i bilen.



Bilmærker

Kender du bilmærkerne? Mon de overhaler dig?



Gætteleg

- Leg med alle i bilen ved at gætte på:
- A: Farven på nummer 10 af de modkørende biler
 - B: Hvor mange benzinstationer kører I forbi i løbet af den næste halve time
 - C: Hvor mange fartbegrænsningsskilte kører I forbi på de næste 5 kilometer
 - D: Om en af de næste 15 biler har to ens tal i slutningen af nummerpladen
 - E: Nationaliteten på den næste modkørende bil



AF LINA CLAUSEN OG HELLE HØEG

Måske skal du på ferie og køre rigtig langt. Her er lidt, du kan hygge dig med i bilen. Hvis I er flere, kan I kopiere siden.

Rigtig god tur

Deltagernavne:

Gæt: A B C D E

OPSKRIFT/ANDAGT

TEKST & FOTOS
ANNE K. JENSEN

Om sommeren spiser vi mange is. Men der er altså også andre muligheder.

Sommer-sushi

Her er en nem og lækker ret til dig og dine venner.

Du smører et lag Nutella på en tortilla-pandekage.

Læg en banan på tværs og rul sammen. Skær ud i passende stykker og pynt gerne med et lille stykke frugt.

Det smager bare lækkert.

NB: Husk at sætte sommer-sushien i køleskabet inden servering



Sofus Grøntsag

Find nogle grøntsager og noget frugt frem.

Skær og riv - og brug din fantasi!

Det ser sjovt ud. Og så smager det godt og er sundt.



Hvor er du?

Af Susanne Sjølland Iversen

Har du prøvet at blive væk? Måske fra din mor eller far eller på en tur med klassen?

Det er ikke rart. De andre var der lige, men så var de væk. Hvor blev de af? Pludselig er du helt alene. Også selv om der er andre mennesker omkring dig. Men de mennesker, du kender og føler dig tryk hos, er der ikke.

Jeg er ret sikker på, at hverken din mor, far eller klasselærer tager videre uden dig! Kunne du forestille dig, at de tænkte: "Nå, pyt. Vi har andre børn, så det går nok. Pyt med Anton. Ham må vi bare undvære."

Det ville ikke ske. Vel?

Jesus er din ven. Det er godt og bedst at være sammen med ham. Men nogle gange kan man føle, at han er blevet væk. Hvor mon han er? Jesus vil aldrig gå væk fra dig. Og hvis du ikke kan finde ham, så vil han sørge for at finde dig!